

ΟΣΟ ΠΙΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΡΑΤΗ - ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ

Στις 17 Γενάρη δολοφονείται από 2 χρυσαυγίτες στα Πετράλωνα, ο μετανάστης εργάτης Σαχτζάτ Λουκμάν, 27 ετών από το Πακιστάν. Ο Λουκμάν δέχεται επίθεση από τους φασίστες ενώ πηγαίνει με το ποδήλατό του στη δουλειά του. Οι φασίστες δολοφόνοι, αφού τον μαχαιρώνουν συνεχίζουν χαλαρά τη βόλτα τους στο κέντρο της πόλης και συλλαμβάνονται αργότερα, καθώς υπήρξαν μάρτυρες γείτονες που είδαν το συμβάν. Την επόμενη μέρα, ακολούθησε δυναμική αντιρατσιστική πορεία στα Πετράλωνα και άλλες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τη 1 Φλεβάρη στο σταθμό του ηλεκτρικού στο Θησείο, δολοφονείται έπειτα από καταδίωξη δημοτόμπατσων ο 38 χρονος Σενεγαλέζος μετανάστης μικροπωλητής, Μπαμπακάρ Ντιαέ που «πέφτει» στις ράγες του τρένου στην προσπάθειά του να ξεφύγει.

Στη κοινωνία που ζούμε και που ως πρόβλημά της παρουσιάζονται οι μετανάστες, οι φασίστες έχουν αρκετό έδαφος να κινούνται επιθετικά προς αυτούς και να τους δολοφονούν, καθώς έχουν τη νομιμοποίηση από ένα κομμάτι της κοινωνίας που όχι απλά ανέχεται τέτοιες λογικές, αλλά ακόμα χειρότερα τις γουστάρει και τις προωθεί στη καθημερινότητα είτε με λόγια, είτε με πράξεις. Οι μαχαιροβγάλτες χρυσαυγίτες δολοφόνοι, πέρα από την ανοχή ενός μέρους της κοινωνίας, έχουν και τις πλάτες του κράτους, αφού αποτελούν κομμάτι του, αναπαράγοντάς το, συντηρώντας το και εκτελώντας τις εντολές του.

Προφανώς η σύλληψή τους δε θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν μάρτυρες, αλλά και όταν συνέβη, οι φίλοι τους οι μπάτσοι απέσυραν τα ρατσιστικά κίνητρα στη δολοφονία (ήταν δηλαδή προσωπικό το ζήτημα) και από την άλλη ποτέ δε δημοσίευσαν τα πρόσωπα και τα στοιχεία τους, όπως αντίθετα συνηθίζουν να κάνουν με διαδηλωτές συλληφθέντες, ούτε τους πλάκωσαν στο ξύλο στα κρατητήρια (όπως συνέβη στους 4 συλληφθέντες που κατηγορούνται για ληστεία στη Κοζάνη). Αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε, χωρίς να προτείνουμε τη διεύρυνση τέτοιων πρακτικών, είναι πως αυτές οι πρακτικές έχουν πολιτικά κριτήρια, εφαρμόζονται σε αγωνιστές και κατατρεγμένους και όχι σε χρυσαυγίτες-μαφιόζους-παρακρατικούς που ενισχύουν τη δουλειά του κράτους.

Από την άλλη ο θάνατος του Μπαμπακάρ Ντιαέ δεν ήταν, όπως λένε τα μίντια, μια «άτυχη στιγμή», αλλά αντίθετα μια στυγνή κρατική δολοφονία. Για το κράτος και τα τσιράκια του, το νεκρό του κορμί ήταν ένα «εμπόδιο στις ράγες του τρένου» που δυσκόλευε μάλιστα, να γίνει κανονικά το δρομολόγιο. Ο Μπαμπακάρ είναι ένας ακόμα νεκρός στην επίθεση που διεξάγει το κράτος «ενάντια στο παρεμπόριο». Γιατί για να ζήσει ένας μετανάστης κάπως και να αποφύγει τις μαφίες που το κράτος τον σπρώχνει προς αυτές, επιλέγει να είναι μικροπωλητής (άρα και παράνομος) και επομένως θα υποστεί και τις συνέπειες (όπως και να τον δολοφονήσουν).

Το ελληνικό κράτος και τα αφεντικά, όσο η κρίση βαθαίνει, περιορίζουν τους μετανάστες που περισσεύουν σύμφωνα με τους όρους κερδοφορίας που θέτουν σχετικά με την αξιοποίηση τους ως εργατικό δυναμικό, από το δημόσιο χώρο και το κάνει με κάθε πιθανό τρόπο (άλλες φορές λέγεται στρατόπεδο συγκέντρωσης, άλλες απέλαση και άλλες στυγνή δολοφονία). Στόχος να πουλήσει ασφάλεια και τάξη στο κοινωνικό πεδίο και να καταστείλει οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ως προς το δικό του σκοπό. Ταυτόχρονα δημιουργεί και σπέρνει φόβο στην κοινωνία προς οποιαδήποτε «ασύμμετρη απειλή» (που είτε για το κράτος περισσεύει, είτε αντιστέκεται) και παράλληλα, προσπαθεί να καλλιεργήσει το ρατσισμό μέσα από ένα λόγο ισχυρής εθνικής ενότητας. Εμείς από πλευράς μας, έχουμε να καταδείξουμε ως μόνο υπαίτιο το σύστημα και αυτό πολεμάμε.

Απέναντι σε αυτή την επίθεση από τα αφεντικά, το κράτος και τα τσιρ(κ)άκια του, εμείς στεκόμαστε στο πλάι των μεταναστών και δε ξεχνάμε πως κάθε επίθεση στους μετανάστες εργάτες, είναι επίθεση στην εργατική τάξη και τους από κάτω αυτής της κοινωνίας, δε ξεχνάμε πως κάθε νεκρός μετανάστης εργάτης, είναι νεκρός στο πεδίο του ταξικού πολέμου. Ντόπιοι και μετανάστες, ας ενώσουμε το μίσος και τη δημιουργικότητά μας, την αλληλεγγύη και την οργή μας, απέναντι στο πραγματικό πρόβλημα όλων μας, τα αφεντικά, το κράτος και τους φασίστες.

**ΟΛΟ ΜΑΣ ΤΟ ΞΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΜΠΑΤΣΩΝ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΩΝ**

ΟΛΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΦΕΝΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΟΣ-ΦΑΣΙΣΤΕΣ

σπασμένο γρανάζι

συνέλευση αναρχικών,αντιεξουσιαστών,

αυτόνομων για την παρέμβαση στις σχολές

ΔΕ ΞΕΧΝΑΜΕ - ΔΕ ΞΥΓΧΩΡΟΥΜΕ

**spasmenogranazi.squat.gr
δευτέρα 13:00-15:00 στην εστία**